

Een geordend netwerk van energie

Goh, waar ga ik beginnen!? De kern van wat ik wil vertellen is vrij kort en bondig, maar wanneer ik dit document open om te gaan schrijven, komen er nog honderd andere ideeën door me heen om over te vertellen!

Ja ach! Laat ik dan gewoon beginnen met wat ik wil vertellen. Ik had zo'n gaaf moment gisteren met mijn moeder. We zijn de laatste stukken tekst aan het nalopen voor het handboekje van *The Magic of Life Oracle* en we kwamen bij het woord 'grid'. Het is een veelgebruikt woord in de 'spirituele' wereld, maar toch wilde het niet in de tekst van het boekje passen.

Wanneer ik samen met mijn moeder door de teksten ga, gebeurt er zoiets moois. In principe kijkt ze mee en controleert ze de spelling van mijn teksten, maar inmiddels zijn we zo mooi op elkaar ingespeeld en vindt er echt magie plaats wanneer we dit doen. Samen lijnen we de teksten uit met de energie die zich zichtbaar maakt via woorden. We streven er heel erg naar om de taal simpel, duidelijk, helder en direct te houden. En dat betekent dat zweverige woorden zoals 'grid' vervangen mogen worden. Het moet een taal zijn die iedereen begrijpt, welke achtergrond je ook hebt. Daarbij is er op een gegeven moment een duidelijk inzicht geweest dat ik het set eerst in het Nederlands uit mag brengen, omdat dat mijn moedertaal is. Dus dan wil ik er geen Engelse termen doorheen laten lopen.

Toen we op zoek gingen naar een passend woord en we gingen onderzoeken hoe 'grid' nou eigenlijk gedefinieerd wordt, kwam er zo'n leuk en bevestigend inzicht!

Al mijn hele leven vind ik het heerlijk om te ordenen. Ik speelde altijd dat ik de administratie deed; oké, nee, 'altijd' is een te groot woord, 'regelmatig' is het juiste woord. Vooral op een bepaald moment in mijn cyclus. En als ik er zo over nadenk, kwam dit ook pas op latere leeftijd. Het is gewoon meditatief om dingen te structureren. Later, in mijn werk op het speciaal basisonderwijs, was dit ook een erg handige kwaliteit, aangezien veel kinderen daar veel baat bij hadden.

(Nu voel ik wel de sidenote dat ik met een soort vraagteken boven mijn hoofd zit, want wat het moederschap met mij doet, laat me deze kwaliteit soms in twijfel trekken. Ik voel me met grote regelmaat zo chaotisch als ik weet niet wat! Maar goed, dit is er ook.)

Terug naar 'grid', het werd als volgt beschreven: *'een geordend netwerk van energie'*.

Dat vond ik zo gaaf om te lezen! Ik voelde echt zo'n blijdschap, omdat ik nu nog meer woorden kan geven aan wat ik doe en wat ik bedoel als ik het heb over orakelen!

Want dat is precies wat er gebeurt als we aan het orakelen zijn. Ik schrijf 'we', want ik doe het nooit alleen, tenzij ik er een voor mezelf leg natuurlijk. Wanneer iemand bij mij komt voor een orakel, dan is het een samenwerking. Vandaar ook dat ik de term 'reading' niet



gebruik. Dat is voor mij iemand informatie geven, terwijl we tijdens het leggen van een orakel samen de energie ordenen. We verbinden allerlei punten van energie die alle kanten op vliegen.

Dat is namelijk wat er gebeurt wanneer je in de war bent of even geen snars van een situatie snapt. Dan zijn er gewoon een heleboel losse flarden aan informatie waar je hoofd iets van probeert te maken. Echter werkt ons hoofd altijd vanuit wat het kent en al heeft meegemaakt, waardoor het nieuwe informatie interpreteert vanuit oude kennis.

En dat is een belangrijke functie en kwaliteit. Echter, wanneer er verwarring ontstaat en je daardoor niet lekker meer in je vel zit, is het nodig om je hart open te stellen en de informatie op een nieuwe manier te interpreteren.

Overigens bedoel ik verwarring op verschillende lagen. Je kunt verwarring in je hoofd ervaren, maar je lijf en je emoties kunnen ook overhoop liggen.

Tijdens het leggen van een orakel maken we beschikbare informatie zichtbaar en gaan we dit verbinden. Dit gebeurt intuïtief, vanuit het hart, waardoor er nieuwe manieren van interpreteren mogelijk worden.

Dus! Wat is orakelen nou eigenlijk!? Dat is het ordenen van energie, waardoor er een samenhangend en stromend netwerk ontstaat.

I love it!

Well... zal ik nog even meer schrijven over alles wat gaande is?

Ja, ik kan wel even een opsomming maken:

- ♥ Er komen steeds meer evenementen in de agenda. Ik heb er zin in! Bijna elke maand heb ik nu wel een leuk festival in de agenda staan waar ik met de tempel van Oracle Priestess sta.
- ♥ Ondertussen voelt het alsof ik de laatste eindjes aan het samenbrengen ben van *The Magic of Life Oracle*. En ik hoop nu toch echt snel te kunnen drukken. Het is namelijk echt wel tijd!
- ♥ De Godinnentempel voor Moeders komt weer een beetje boven de grond. Ze wil graag door, maar geeft ook alle ruimte en tijd aan de nodige ontwikkelingen die op andere gebieden gaande zijn.
- ♥ Wil het schaduwset, *The Magic of Life Oracle – Shadowhunt*, geschreven worden! Oh mijn hemel, hoe dan!? Ik heb niet eens genoeg tijd en ruimte voor mijn huidige projecten!
- ♥ Ligt er ook nog een affirmatiekaartenset voor moeders die durven te leven voor hun kinderen op productie te wachten.
- ♥ En dan, na deze opsomming, geloof ik dat mijn antwoord op de chaos van het moederschap is dat het geen chaos is, maar creatiekracht.

Heel veel liefs!

